

Zaaien en oogsten

Bijzondere dag vandaag, refereren naar kerkplant Leek, speerpunt van de visie van CCG. Together on a mission, geldt voor CCG, maar ook voor Jezus. De speerpunten van CCG en van New Frontiers niet uit de lucht gegrepen, maar gefundeerd in de bijbel, nog concreter: zichtbaar in het leven van Jezus. Zie banner.

Conclusie: Jezus deed veel... en de vraag is: waarom doet Jezus dit? Omdat Hij Gods missie hier op aarde gestalte geeft. Waarom wil God dit? Omdat God de wereld lief heeft (Joh. 3:16). God houdt van mensen op deze wereld, bedacht een reddingsplan en stuurde Jezus. Dat is de volgorde en niet andersom.

Focussen vanochtend op een onderdeel van Gods missie: zaaien en oogsten.

Lezen: Johannes 4:25-42

Jezus zet scherp neer welk doel hij had op aarde: de wil doen van God de Vader (Gods missie), die Hem gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Hierop begint Jezus over het binnenhalen van de oogst (vers 38). Jezus geeft zelf uitvoering aan deze opdracht van God, Jezus stuurt z'n discipelen erop uit om eveneens de oogst binnen te halen en in zijn eindopdracht gebiedt hij de volken tot zijn discipelen te maken.

Uitvoering geven aan Gods missie sluit naadloos aan bij Jezus twee geboden in NT: Heb God lief en de naaste als jezelf. Dit is de beste basis om te zaaien en te oogsten.

Verhaal van de Samaritaanse vrouw is een praktijkvoorbeeld van zaaien en oogsten.

3 stappen/fases in proces van zaaien en oogsten, aan de hand van de Samaritaanse vrouw:

- **Zaaien:** zaad in de grond stoppen / voorbode van iets wat we nog niet zien. Uit vers 25 blijkt dat er al gezaaid is in het leven van de vrouw. Geldt ook in ons leven.
- **Ontkiemen/groeien:** groei/wedergeboorte, die God geeft. Uit de reactie van de vrouw blijkt dat ze gelooft in Jezus als Messias. Er heeft groei plaatsgevonden.
- **Oogsten:** binnenhalen van wat volgroeid is! Er is geen twijfel meer. De Samaritaanse vrouw wordt een volgeling van Jezus en gaat zelf weer zaaien en hiermee is de cirkel rond. Dit proces kan snel of langzaam gaan, gaat om de principes.

Een aantal opmerkingen hierover:

Opvallend: taak van discipelen is om te oogsten en ook om te zaaien (zie: wat anderen gezaaid hebben, bv profeten en Johannes de Doper).

1 Groeien: We zijn nooit verantwoordelijk voor de groei, we voeren alleen maar uit. Alleen Jezus geeft de groei. Jezus is het hoofd: wij de voeten en armen: doen wat de Heer ons opdraagt. Wij zelf brengen dus nooit iemand tot de Heer (= verantwoordelijk voor zijn dat iemand christen wordt). Toch plukken we wel de vruchten van ons werk (vers 36).

1 Kor 3:6-9 ⁶ Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. ⁷ Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. ⁸ Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloofd overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. ⁹ Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.

Dit is een genadevolle bemoediging. Ook al zaai je 1000 keer zonder te oogsten, de vrucht is dat je een getuige wilt zijn en niet hoeveel mensen geogst worden.

2 Zaaien is niets meer dan getuigen wat God voor je heeft gedaan en betekent. Zo simpel is het. In woord en daad. Kijk naar de Samaritaanse vrouw: ze gaat naar de stad en getuigt alleen maar 'Hij weet alles van me'. Iedereen is geschikt om te zaaien! Je hoeft niet slim, begaafd of anderszins onderlegd te zijn. Voorbeeld 'Alles wordt anders', Les godsdienst. Ook hoeft je niet de hele bijbel te snappen voordat je kunt gaan zaaien/oogsten.

3: Oogsten is niets meer dan het binnenhalen van wat al volgroeid is (vgl. de gewas op de akker). Benader het ook zo. Voorbeeld KG-lid. Wij kunnen niemand tot de Heer brengen (= zorgen dat iemand tot geloof komt), maar we kunnen wel helpen met het binnenhalen van de oogst binnen de kerk/gemeenschap van Jezus.

4: ongezonde balans tussen zaaien en oogsten. We willen resultaat zien (oogst binnen halen uit ongeduld, maar vergeten soms vooraf te zaaien). Bemoediging voor als je voornamelijk zaait: Straatwerk Teun/Bastiaan, misschien later ook oogsten. De een zaait, de ander maait. Verblijd je wanneer je zaait en oogst.

Samenvattend

Onze opdrachten is te zaaien en te oogsten (de een zaait, de ander maait), maar we zijn nooit verantwoordelijk voor de groei. Jezus is het hoofd: wij de voeten en armen: doen wat de Heer ons opdraagt. Kerkplant in Leek is een praktisch voorbeeld van hoe we in onze maatschappij het zaaien en oogsten handen en voeten willen geven.

Voedsel

Jezus: Mijn voedsel is de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Van voedsel krijg je energie. Wat geeft jou energie? Waar leef je voor?

De focus die Jezus heeft, verliezen we snel. Zeker westerse christenen, die in rijkdom leven, geen vervolging kennen (Arie) en graag controleren. Vergelijk de gelijkenis van de zaaier: het zaad tussen de dorens komt betekent = woord is gezaaid, maar de groei wordt sterk geremd door de zorgen van de wereld en bedrog van rijkdom met als resultaat geen vrucht.

Eigen voorbeeld zomervakantie: moe, geen zin, niet bezig met God, focus verlegt zich. Link naar preek van Terry Virgo:

Hebreeën 12:1-2. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Wij als christenen lopen een wedstrijd, strijd. Zonde leidt ons enorm af. Zonde = je doel missen. Alles wat afleidt van Jezus is feitelijk zonde, noem een voorbeeld. En dat gebeurt wanneer de balans in je activiteiten zoek is. Zie: terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Zie detail: vrouw liet haar kruik staan = verlegde haar focus.

Focussen vraagt vaak om volharding = gaat niet vanzelf, keuzes maken en ervoor gaan. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze redder Jezus Christus (2 Petrus). Effect is dat we ervan houden te zaaien en te oogsten en zo God Koninkrijk bekend en zichtbaar maken.

Hoe zit het met jouw voedsel? Waar leef je voor en hoe plan je je activiteiten in. Ik zet het niet in m'n agenda, maar geregeld leg ik al m'n activiteiten op een rij en kijk ik serieus naar de uitkomst.

Reacties

Deze preek kan grofweg drie reacties oproepen:

1. Gezonde spiegel > wat ga je ermee doen, welke keuzes maak je?
2. Doet niets met me. Kennelijk ben je je focus dan kwijt of heb je die niet. Bekeer je hiervan. Vraag God om een hernieuwde passie en zet stappen.
3. Weer een last erbij. Vergelijk het type mensen, die Gods rechtvaardiging lastig kunnen pakken (Arie). Ontdek Gods genade: kerk is in de eerste plaats en plek waar je tot rust mag komen, goed bijbels fundament gelegd mag worden. Pas daarna gaan we aan de slag. Tip: wees open een eerlijk over je moeiten en zorgen.